

Næste år er der et stort jubilæum, som hele Danmark kommer til at fejre. Det er den lutherske reformation, som begyndte for 500 år siden - altså i 1517.

Konfirmanderne har taget forskud på fejringen. I 8 uger har vi arbejdet med forskellige temaer fra reformationens tid. Og det forløb vil vi gerne afslutte med en gudstjeneste i dag.

Det, som Luther satte i gang for 500 år siden, det har haft stor indflydelse – ikke bare i kirken, men i hele samfundet.

Hvad var det, der satte Luther på sporet? Helt kort: så opdagede Luther, at Gud ikke er, sådan som kirken siger. Gud er ikke en streng tyran, der straffer mennesker med skærsild og helvede. Gud er først og fremmest kærlighed. Og Guds kærlighed kan ikke købes for penge eller for noget andet. Da Luther opdagede det, blev han selv et helt anderledes glad og frit menneske.

Den opdagelse ville han gerne dele med så mange som muligt. Det gjorde han bl.a. ved at skrive sin Lille Katekismus. Det er en kort og enkel fortælling om, hvem Gud så er – når han nu ikke er sådan som kirken plejer at sige. De ældste af os har måske i deres konfirmandtid kæmpet med at lære Luthers lille Katekismus udenad. For nogle var det svært.

I dag sidder I med en anden katekismus i hånden. Konfirmanderne har nemlig også lavet en katekismus. Den er samlet af nogle af de ting, som konfirmanderne har skrevet og tegnet undervejs i forløbet. Der er ti nye bud, en trosbekendelse, bønner, bibelfortællinger.

I dag bruger vi de bønner og den trosbekendelse, som er i konfirmandernes katekismus.